

mijn McDonald's

jouw object op deze plek?
consument@refdag.nl



„We sparen alles waar een M op staat”

tekst Gisette van Dalen-Heemskerk
beeld Sjaak Verboom

Elke dag speuren Bep (59) Goudriaan en haar man Rob (62) wel even naar artikelen van McDonald's. Het resultaat? In de Soester woning staan alleen al 5000 Happy Meal-speeltjes.

„Twaalf, dertien jaar geleden begon onze zoon Tim (nu 22) met het sparen van Happy Mealdoosjes en -speeltjes. Dat was overigens niet het enige wat hij spaarde. Hij is echt besmet met het verzamelvirus.

Omdat we gingen verhuizen, wilde ik zijn kamer opruimen. Ik vouwde wat van die doosjes netjes plat. Toen kwamen er kaartjes uit, waaruit bleek dat het Happy Mealspeeltje onderdeel is van een reeks. Dat was het startschot voor onze familieverzameling.

We sparen eigenlijk alles waar een M op staat. Suikerzakjes, telefoonkaarten kleding en placemats. Maar ook heel bij-

zondere items, zoals een grote Ronald, de bekende clown. Mijn man heeft zijn kantoor aan huis. Het boegbeeld van McDonald's zit daar achter een van de bureaus. Ook in onze hal is een beeld van Ronald aan de muur bevestigd.

Ook bijzonder zijn de horloges, wekkers en andere uurwerken die McDonald's heeft uitgegeven. Veel mensen kennen die niet. In Nederland zie je ze ook veel minder dan in bijvoorbeeld Duitsland of het Verre Oosten. Veel horloges zijn eigendom geweest van personeelsleden. Die krijgen ze dan met een jubileum of bij de opening van een nieuw filiaal. Wij hebben er zelfs een paar uit Rusland op de kop getikt. Dat is het handige van internet. In het begin van onze verzameling waren we veel afhankelijker van beurzen.

Het is heel moeilijk om aan de oudste Happy Mealspeeltjes te komen. Die zijn zo'n 25 jaar oud. Het eerste speeltje was een ufo van hard plastic. Die zijn vaak letterlijk stuk gespeeld. Ook de krijtjes en stickers uit die tijd missen we nog.

Wekelijks komen er twee nieuwe Happy Mealspeeltjes uit. Die gaan we



„ dus echt niet allemaal kopen. Het is juist de sport om ze later op bijvoorbeeld een rommelmarkt te scoren.

We krijgen overigens regelmatig de vraag: „Eet je dan ook veel bij McDonald's?” Ook de opmerking: „Eten bij de McDonald's is niet gezond hoor!” krijgen we nogal eens voor onze kiezen. Net alsof wij daar wekelijks een menu wegwerken. Dat doen we dus niet. Wel drinken we er regelmatig koffie. Die is er lekker. En nog een voordeel van McDonald's: meestal zijn de wc's schoon.

Ik moet onze collectie nodig gaan reorganiseren, want we komen ruimte tekort. We hebben een slaapkamer over.

Die staat helemaal vol met een deel van de 5000 Happy Mealspeeltjes. Het andere gedeelte staat in de gang opgesteld. We willen het liefst alles uitstellen. Een verzameling in dozen of in mappen leeft niet.

Het leuke is dat we nog altijd even enthousiast sparen als in het begin. Tim heeft tijdelijk door z'n studie wat minder fanatiek meegedaan. Maar nu hij werkt, gaat ook hij weer mee naar rommelmarkten. Ook onze kleindochter van tien heeft er al echt een neus voor.

>>mchappy.nl

